



MEDITATIEF BIJBELLEZEN

stilte – adem – Bijbel – aandacht – gebed – verbondenheid

mediteren rond de bron

Meditatieve stromingen hebben altijd deel uitgemaakt van het christendom.

Al in de vroege kerk van de eerste eeuwen werd stiltemeditatie en biddend en mediterend Bijbellezen beoefend. In sommige tijdvakken leefde dit wat onopgemerkt voort in kloosters en retraitecentra.

De laatste decennia is er in de protestantse kerken een beweging op gang gekomen van mensen die samen mediterend op weg zijn en zo hun zoektocht naar eigentijds christelijk geloven verdiepen.

Meditatie is geen doel. Het is een middel tot meditatief leven. Dat is leven in verbondenheid met alle leven vanuit de Bron van het leven, God; leven vanuit openheid en aandacht.

Een vorm van mediteren is meditatief Bijbellezen.

Dit willen we gaan oefenen in **drie avonden in april**, in 'de Graankorrel'.

Wie mee wil doen is hartelijk welkom!

Graag even opgeven, zodat we weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen.

waar: Graankorrel, Zuidereind 17

wanneer: dinsdag 2, 9 en 16 april, 19.45 tot 21.15 uur

info en opgeven: Stella Muns, tel 0627164242, email: info@stellamuns.nl

zie ook: <https://www.protestantsekerk.nl/thema/meditatie>